

De terugkeer van Jezus voor zijn kerk



De terugkeer van Jezus voor Zijn Kerk

In het huidige profetische moment zou de gelovige Kerk voortdurend aankondiging moeten doen van de glorieuze wederkomst van de Here Jezus om Zijn kerk te ontmoeten . (Matth. 24:40-44) Jezus ' terugkomst is een leer die duidelijk uitgedrukt staat in de Heilige Schrift (1 Thess. 4:13-17) , en het is de taak van de gelovige Kerk aandachtig te zijn voor de tekenen van de tijd, erkennende dat alle tekenen voorspeld door de Heer Jezus in de eindtijd-rede bijna vervuld zijn (Matt. 24:3-14 en 29-36) , ook al weet niemand de exacte dag of het uur .

Het is passend voor de Kerk , in dit moment , een leven van heiliging na te streven ,dat vruchten van de Geest voortbrengt, in gehoorzaamheid aan het Woord van God en de bepalingen van de Heilige Geest . De Kerk moet voortdurend aankondigen,het Heil, dat alleen te vinden is in Jezus Christus - door genade , door het geloof - en Zijn glorieuze terugkeer om Zijn Kerk op te nemen . (1 Thess . 5:4-10) .

Wij begrijpen dat de gelovige Kerk in dit uur niet alleen zoekt naar de doop in de Heilige Geest , maar ook naar het leiden van een leven dat vervuld is met de Geest (Ef. 5:18-21) . Net als de wijze maagden in de gelijkenis , zal de Kerk die zal worden opgenomen niet alleen een beetje olie , maar ook een reserve van extra olie hebben . (Matth. 25:1-13) De gelovige Kerk zal worden voorbereid , en zal dan een glorieuze Kerk zijn, zonder vlek (zonde) of rimpel (geestelijke veroudering) . (Ef. 5:26-27)

De Kerk waakt niet alleen voor de terugkeer van de Heer , maar verlangt Hem te zien komen (2 Tim . 4:8) . Dit is de reden waarom de ontrouwe kerk de hoop en het verlangen van de gelovige Kerk bekritiseert (2 Petr. 3:4) , om dit glorieuze moment in de heilsgeschiedenis . Maar de gelovige Kerk wordt elke dag meer gesticht, doordat hun geloof en hoop in de wederkomst van de Here Jezus voortdurend versterkt word d.m.v de aanwezigheid van tekenen die in de prediking van het Evangelie bevestigd word,door de werking van de geestelijke gaven , en door de raad en aanwijzingen van de Heer.

" De Geest en de Bruid zeggen: ' Kom ! ' En laat hij die het hoort, zeggen : Kom! ... Hij, die deze dingen getuigt, zegt: ' Ja, ik kom spoedig . ' " Amen . Kom , Heer Jezus . (Openb. 22:17 , 20)